



RIGSARKIVET

MINDE- BLAD

Jørgen Bonde
faldet i 1. Verdenskrig

Mindeblad : Jørgen Bonde

Kilde: Vælgerforeningen, Mindeblade over faldne

→ [Klik på Mindebladet for at se den originale kilde](#)

Amt	Sønderborg
Sogn	Lysabild
By eller kommune	Viby-Fjelby
Efternavn	Bonde
Fornavn(e)	Jørgen
Fødselsdato (dd-mm-åååå)	21-03-1881
Fødested	Sønderby
Stilling/erhverv før krigen	Landmand
Opholdssted før krigen	Fjelbymark
Gift?	Ja
Evt. kones (enkes) pigenavn	Marie Kathrine Andersen
Antal børn	3
Høj-, landbrugs- eller andre skoler?	Skamlingsbanke Høiskole
Indkaldelsesdato	Den 7 August 1914
Hvornår sendt til fronten?	25 Oktober 14
Såret? Hvor mange gange?	Nej
Dødssted (fx valplads eller lazaret)	Valpladsen Chamgagne
Dødsdato	Den 29 April 1917
Preussisk statsborger?	Ja
Tjenestegrad	Underofficer
Orden og hæderstegn	Jernkorset
Modersmål	Dansk
Sindelag	Dansk
Var begge forældrene nordslesvigere ?	Ja
Faderens navn	Christen Bonde
Faderens stilling	Landmand
Faderens fødested	Lavensby Als
Hvor boede forældrene ved krigenes udbrud?	Sønderby Kaines
Havde den faldne søskende?	Ja, 4
Antal brødre	2
Antal søstre	2
Er nogle af brødrene med i krigen? Hvor mange?	Ja, 2
Er nogle af brødre faldne?	Ja
Navne på evt. faldne brødre	Hans Bonde
Deltager den faldnes fader i krigen?	Nei
Deltager eventuelle sønner i krigen?	Nei

Levnedsskildring : Jørgen Bonde



Jørgen Bonde blev født den 21 Marts 1881 i Sønderby paa Kaines, besøgte Landsbyskolen i Sønderby; og blev konfirmeret den 7 April 1895 af Pastor Berendt, siden sin Konfirmation, har han tjent ved forskellige Landmænd paa Als, indtil sit nittende Aar, saa meldte han sig til Soldat, laae Garnison i Sønderborg ved 86 Regiment, kom hjem 1902, traadte saa igjen i tjeneste hos Landmænd paa Als, med Undtagelse han maate gjøre et par Øvelse med, I Vinteren 1907 til 08, var han paa Skamlingsbanke - Høiskole, og der var det at han rigtig fik stødet til hans Modermaals Udvikling, saavel som til Landmand, 1909 blev han

Forlovet Marie Kathrine Andresen fra Fjeldbymark, datter af Hans Andresen og Hustru Anne Magrethe Andersen født Eriksen, blev gift den 27 Mai 1910, har nu sammen tre Børn, paa 6-5-1 Aar, har siden den Tid, boet sammen med sine Svigerforældre, indtil Indkaldelsen i Krigen.

Blev indkaldt den 7 August 1914, kom til Fronten den 25 Octbr. samme Aar, til Frankrig i nærheden af Noyon, var der til Juul 14, kom saa til Moilin, var med i de haarde Kampedage i Juni 1915, han var hjemme paa den første Orlov i September 1915, kort efter sin Ankomst dertil blev de flyttet

til Somme Py, (i Campagne) vor de udbyggede Stillingen, det meste af Vinteren, til i Februar 1916 var med at tage Naverin Farm. i Mai samme Aar, havde han Orlov i 14 Dage, da han saa kom derop igjen fik han Jernkorset. Da saa Somme Offensiven begyndte blev Regimentet flyttet dertil, hvor der stadig var haarde Kampe, der blev han Saaret af en Geværkugle, over Albuen paa høire Arm, og over Knæet paa høire Been, han var den sidste af sin Gruppe, de andre var Faldne Fangne ellr Saarede, men han laae paa Pladsen i flere Timer, kom saa tilbage til et Feldlasaret en dags tid, saa med et Lasarettog til Hörde i Vestfalen

Levnedsskildring : Jørgen Bonde

laae der til den 15 Octbr. 1916, blev flyttet til Sønderborg, var der en Uge, blev udskreven med 14 dages Orlov, skulde saa melde sig til Ersatsbatalion i Flensborg, der laae han saa til Januar 1917, blev forflyttet til Itzehoe, kom der til et nyt Regiment N: 620, havde saa fire dages Orlov, sidst i Februar, til sin lille Søns Barnedaab, reiste igjen fra Hjemmet den første Marts, pludselig og udventet, maate han igjen drage til Fronten den 10 Marts, og Grunden hvorfor vilde han skrive næste Gang, men vi fik den ikke i Hænde, atter gik det mod Vest, ind i Champagne igjen, og hvilken Modtagelse de fik, skildrede

han i et Brev til Hjemmet, hvor var mangan en Kammerat, der maatte bøde med Livet, og han selv maatte lade alt sit Tøi i stikken.

Saa blev han afkommanderet til en Maskingeværafdeling, næppe var Uddannelsen til Ende, før de maatte ud i Linen, og den første dag, han var i første Line, kom en Mine og begravede ham, ved Redningsarbejdet, fandt tre andre Kammerater, ogsaa døden, det var ved Beine? i Champagne den 29 April 1917.

Hans glædede sig stadig at høre fra os herhjemme, ogsaa naar vi sendte ham noget at læse i.

Sidste gang han reiste fra os herhjemme anede vi ikke at det var sidste Gang vi saa ham, men han reiste som en tro Mand, og en kjærlig Fader. Ære være hans Minde.

Hans Hustru Marie Kathrine Bonde
Fjelbymark.