



RIGSARKIVET

MINDE- BLAD

Ebbe Eskildsen Wind
faldet i 1. Verdenskrig

Mindeblad : Ebbe Eskildsen Wind

St. 1

Mindeblad

for

Ebbe Eskildsen Wind
(Den Faldnes Alder, savnede eller Døde)

Den 24-2-1885 i Gastrupgård. Stilling eller Erhverv før Krigen: Landbruger

Stedets Hovedoplysning for Krigen: Landbruger Er: Ja I sin Tilfælde Kones (Enkes) Pigenavn: Birthe Cathrine Gundersen

Hvor mange Børn: 3 Har han været Høj-, Landbrugs- eller andre Skoler og hellige: Ja Dalum Landbrugsskole

Når blev han indkaldt under Krigen: 4. August 1914

Når kom han til Fronten: 2. Oktober Har han været sårst og hvor mange Gange: 3

Politik kan på Valpladsen og År: Ja Hvis kan på Læseskole af Sær eller Syklos, postinger i Fødsel: Ja Når dato (eller savnede) kan: Han døde den 3. 11. 1918 (Hvad og hvor, eventuelt Dato.)

Var den Faldne (Alders) preussisk Undersaat eller Hjemt: Ja Var den Faldne (Alders) preussisk Undersaat

Den Faldnes Ankomst og militære Tjenestegrad: Sergeant

Ordre og Hæderstegn og hellige: Ja

Moderens navn: Martha Sindelag: Dansk

Den Faldnes (Alders) Singelstehold: Ja Har han været i Hæren (eller andet) med Ergens Hæder: Ja Moderen boede i Gastrupgård

Havde den Faldne (Alders) Søskende: Ja Hvor mange: 4 Dens Bredde: 4 Søster: 3

Er nogle af Brødrene med i Krigen: Ja Hvor mange: 3 Er nogle af dem faldne: 3

Er der nogle af søsterne med i Krigen: Ja Hvor mange: 3 Er nogle af dem faldne: 3

Er den Faldne (Alders, Savnede) Faldt med i Krigen: Ja

Eller hans Sø eller Søster: Er der nogle af søsterne med i Krigen: Ja

(Se 2. og 4. Side.)

Kilde: Vælgerforeningen, Mindeblade over faldne

→ [Klik på Mindebladet for at se den originale kilde](#)

Sogn	Lintrup
By eller kommune	Dover
Efternavn	Wind
Fornavn(e)	Ebbe Eskildsen
Fødselsdato (dd-mm-åååå)	24-02-1885
Fødested	Gastrupgård
Stilling/erhverv før krigen	Gårdejer
Opholdssted før krigen	Dover
Gift?	Ja
Evt. kones (enkes) pigenavn	Birthe Cathrine Gundersen
Antal børn	3
Høj-, landbrugs- eller andre skoler?	Ja. Dalum Landbrugsskole
Indkaldelsesdato	4. August 1914
Hvornår sendt til fronten?	1 August
Såret? Hvor mange gange?	Nej
Dødssted (fx valplads eller lazaret)	På lazaret
Dødsdato	Han døde den 3.11.1918.
Preussisk statsborger?	Han var preussisk Undersaat
Tjenestegrad	Gefreiter
Moderens navn	Dansk
Sindelag	Dansk
Var begge forældrene nordslesvigere ?	Ja
Faderens navn	Hans Eskildsen Wind
Faderens stilling	Gårdejer
Hvor boede forældrene ved krigens udbrud?	Moderen boede i Gastrupgård
Havde den faldne søskende?	Ja 7
Antal brødre	4
Antal søstre	3
Er nogle af brødrene med i krigen? Hvor mange?	Ja 3
Er nogle af brødrene faldne?	Nej

Levnedsskildring : Ebbe Eskildsen Wind



Ebbe Wind er født den 24 Febr 1885 paa Gastrupgaard hvor han sammen med sine Søskende opvoksede sine Barnsdomsaaar under gode Forhold. Som Barn var han meget svag og havde flere gange meget slemme Krampeanfald, han var af Naturen meget stille. Efter sin Konfirmation opholdt han sig hjemme til han blev Soldat i 19 aars alderen, han laa Soldat i 3 Aar i Wandsbæk ved et Husarregiment.

Efter at have udtjent, var det først han rigtig begyndte at tænke paa Landvæsenet, sammen med en Kamerat foretog han en rejse pr Cykle rundt over hele Danmark for at lære andre Folks

Skikke at kjende, og efter hvad han selv fortalte havde han stort Udbytte deraf. Derefter tog han paa Dalum Landbrugsskole, og tjente så et par Aar. Da han var 25 Aar blev han forlovet med Birtha Gundesen, med hvem han blev gift den 8. Dezbr 1911. Han købte sig en Gaard i Dover, hvor Arbejdet nu helt optog ham. Han var en meget ihærdig Mand, meget bestemt af Karakter, og vidste fuldtud at følge med i det moderne Landbrug.

Kun 3 Aar fik han Lov at virke, så kom Krigen 1914. Allerede den 4. Aug måtte han, som så mange andre sige Farvel til Hjemmet, for at melde sig i Rendsborg

hvor han sammen med nogle Venner og Bekjendte blev udtaget til at gøre Tjeneste ved en Proviant Kolonne, som efter faa dage blev sent til Vestfronten. En meget stor Glæde var det for ham, at hans 2 Aar ældre Bror Peter, med hvem han også gjorde aktiv Tjeneste sammen med, kom til samme Kol. De to har i de 4 lange grufulde Aar, trofast delt godt og ondt med hinanden. For Fjendens Kugler har de vel næppe været så meget udsat, som den største Part, dog allerede den 6 Sept. 1914 blev deres Kol. angrebet af en Flyver som spredte død og ødelæggelse i deres Lejr. Iblant de Døde var en Fætter, eneste Søn af gamle Forældre. Denne

Levnedsskildring : Ebbe Eskildsen Wind

første Ilddaab gorde et dybt Indtryk på ham. Om hans senere Oplevelser under Krigen skal kun fortælles, at han har været med paa alle Fronter, set og oplevet megen Elendighed. Uden at have været syg en eneste dag i disse fire Aar, fik han pludselig Lungebetændelse og døde faa dage efter, kun 8 dage før Våbenstilstanden. Den længselsfuld ventede Fred skulde han ikke opleve. Bror Peter sad hos ham den sidste dag til langt hen på Aftenen, han følte sig saa godt tilpas, og mente at han snart blev rask igen, men allerede Kl 4 om

Morgenen døde han. Kl. 5 var Peter igen hos ham, men fandt kun hans Dødsleje. Peter gorde strax alt hvad der kunde gøres, for at faa hans Lig hjem, men under de forhaanden værende Omstændigheder kunde det ikke lade sig gøre. Nu hviler han paa Kirkegaarden i Nouillon-Pont.

Hvil sødt i Fremmed Jord kære Bror.

Gastrupgaard den 12 April 1919
Eskild Wind.